

Hospice Duurstede

Bijna net als thuis

Loop met De Rode Loper voor Hospice Duurstede

Hospice Duurstede blijft lopen met uw steun is het motto van de Wijkse thuishulp organisatie De Rode Loper, waarmee zij sportievelingen uitdaagt voor deelname aan de Singelloop op Koningsdag (26 april). Het bestuur beveelt dit uitdagende motto van harte aan bij alle lezers van deze nieuwsbrief. U krijgt een prachtig T-shirt, waarmee u reclame maakt voor Hospice Duurstede.

U kunt zich aanmelden bij initiatiefneemster van De Rode Loper: Jacintha Buunen. Dit kan per e-mail : buunenj@gmail.com of telefonisch via nummer: 06 10 23 03 27.

Noteer alvast in de sportieve agenda

Dijkenloop 2014 op zondag 12 oktober

Stichting Wijk nog Leuker organiseert komend najaar voor de tweede maal de Dijkenloop. De eerste editie was zeer succesvol. Wil je een sportieve prestatie neerzetten (5 of 10 kilometer hardlopen) en daarmee Hospice Duurstede een

financieel steuntje in de rug geven? Hospice Duurstede roept deelnemers aan de Dijkenloop op, sponsoren te zoeken die hen sponsoren voor een geldbedrag, dat ten goede komt aan Hospice Duurstede. Binnenkort volgt meer informatie.

Lions bedankt!

Sponsordiner Lions: € 1.350

Bestuursleden Cor van Echtelt en Ilse van Leeuwen ontvingen een cheque ter waarde van € 1.350 van Lions Levefanum. Dat bedrag was de opbrengst van het 8e jaarlijkse Lions diner, dat afgelopen najaar in De Grote Kerk werd gehouden.

De Lions verzorgden voor ongeveer 100 dinergangers een smaakvolle tapasmaaltijd.





Rotary bedankt!

Golf by Duurstede: € 2.110

Afgelopen zomer (zaterdag 1 juni) werd voor de 12e keer Golf by Duurstede georganiseerd door de Rotary club in Wijk bij Duurstede. Een deel van de opbrengst van 12e Golf by Duurstede is ten goede gekomen aan Hospice Duurstede.

De organiserende Rotary Club schonk een cheque ter waarde van € 2.110 aan ons Hospice.

Bestuursleden Conny van Tol en Ben Dik namen de cheque in ontvangst tijdens een bijeenkomst in restaurant De Gouden Leeuw.

Nieuwe website voor Hospice Duurstede

Vanaf dinsdag 1 april is de nieuwe website van Hospice Duurstede in de lucht! De website is gebouwd door het Wijkse bedrijf Procurios. Procurios is een internetbedrijf uit Wijk bij Duurstede dat zich bezig houdt met: "het ontwikkelen van slimme oplossingen voor online marketing, e-commerce, collaboration (samenwerking via intranet) of een willekeurige combinatie ervan".

Het ontwikkelen van de website en het beheer is door Procurios kosteloos aangeboden aan Hospice Duurstede.



Met de nieuwe website is het onderhoud en het plaatsen van nieuwsberichten eenvoudiger. Ook is de continuïteit beter geregeld, omdat meerdere mensen de inhoud kunnen wijzigen. Binnenkort wordt ook de digitale nieuwsbrief vanuit deze omgeving verstuurd.

Het bestuur is zeer dankbaar dat Procurios Hospice Duurstede op deze wijze ondersteunt!

Kijk voor meer informatie over Procurios op hun website: www.procurios.com



Hospice Duurstede 1 jaar geopend

Zaterdag 1 maart werd een herdenking gehouden in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis. Aanleiding was het een jarig bestaan van Hospice Duurstede. Een jaar waarin we 15 gasten mochten verwelkomen. Onze vrijwilligers hebben zich ingezet om er een waardige bijeenkomst van te maken voor familie en dierbaren van overleden gasten. Dat kwam tot uiting in de smaakvolle keuze van gedichten, muziek en rituelen, waaronder het voorlezen van de namen van de overledenen.

Onze dank gaat uit naar een aantal sponsors die deze herdenking extra kleur hebben gegeven: Drukkerij den Hoed, Bloemisterij van Willigenburg, Activiteitscentrum E&E, bakkerij Lakerveld en velen die in de gelegenheid waren, om iets voor ons te betekenen. Hun ondersteuning was zeer waardevol. Hiernavolgend kunt u teksten van de herdenking lezen.

De herdenkingsdienst:

“Vanavond willen wij met u, de gedachte en herinnering aan uw dierbare levend houden”

De herdenking begon met een muziekstuk en er was een welkomstwoord. Hierna werd een grote kaars aangestoken en werd er een gedicht voorgelezen:

De mensen van voorbij

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
en zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven.
In liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij

zijn in een ander weten.
Zij mogen zo wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Vervolgens was er muziek en werden de namen van de overledenen genoemd, waarbij er een kaars is aangestoken en een roos in de vaas werd gezet. Hierbij in achtneming van stilte en ruimte voor de overleden gast. Het volgende gedicht was:

Afscheid:

Afscheid nemen
Is met zachte vingers
Wat voorbij is
dichtdoen en verpakken
In goede gedachten
ter herinnering....
Is het verwijlen bij een brok leven
en stilstaan bij de pieken
van pijn en vreugde....

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat van waarde is
om niet te vergeten....
is moeizaam draden losmaken
en uit het spinrag der belevenissen
loskomen en achterlaten
en niet kunnen vergeten...

Tot slot een nawoord en gelegenheid voor koffie/thee en napraten, alvorens te luisteren naar muziek van Guus Meeuwis. Onze dank gaat uit naar de groep van vrijwilligers die met erg veel betrokkenheid deze Herdenking heeft voorbereid.

Ingeborg den Hartogh



Bezettingsgraad en gasten

In de Nieuwsbrief zult u zoveel mogelijk op de hoogte worden gehouden van de bezettingsgraad en het aantal gasten.

In het eerste kwartaal van 2014 hebben wij vijf nieuwe gasten mogen ontvangen. Zoals eerder bericht is een gast rondom Kerstmis van 2013 de hospice binnengekomen. Zij is begin januari overleden.

De eerste drie maanden kenmerken zich op een aantal punten. Op alle dagen was er een gast in de hospice, dat betekent dat de hospice geen leegstand heeft gehad. De gemiddelde bezettingsgraad over de eerste drie maanden is daardoor redelijk hoog geweest namelijk ruim 83%. Dit is ruim tweemaal zo hoog als het jaargemiddelde van 2013, welk iets lager was dan 40%.

In onderstaande grafiek is de bezettingsgraad weergegeven.



Themacafé Pal Voor Elkaar op donderdag 17 april

Op donderdag 17 april om 16.00 uur wordt voor de derde maal themacafé Pal voor Elkaar georganiseerd in Centrum Cabane in Utrecht. Het thema van deze bijeenkomst: Wat een hospice voor u kan betekenen?

Trefpunt voor informatie en uitwisseling

Als je weet dat je ongeneeslijk ziek bent, verandert dit je leven en dat van je naasten. Het kan gevoelens van verslagenheid, angst, boosheid, onzekerheid en verdriet met zich meebrengen en roept veel vragen op. Themacafé Pal voor Elkaar is een trefpunt waar je informatie krijgt en waar patiënten, familie, vrienden en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn ook diverse hulpverleners aanwezig voor informatie en advies.

Thema: Wat een hospice voor u kan betekenen

Het thema dat deze keer centraal staat is: Wat een hospice voor u kan betekenen. Wat is een hospice precies en wanneer kun je er terecht?

Wat kan een hospice voor u betekenen, nu of later? Piet van Leeuwen, hospice-arts en palliatief consulent van het St. Antonius Ziekenhuis gaat met ons in gesprek over dit onderwerp. Er is gelegenheid om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en te praten bij een hapje en een drankje.

Praktische informatie

Gastvrouw is Nienke Overvliet, geestelijk verzorger in het St. Antonius Ziekenhuis. Als u vragen of opmerkingen hebt over het onderwerp, kunt u die aan haar doorgeven (zie mailadres hieronder). Die worden dan meegenomen. De bijeenkomst is gratis.

Wat: Themacafé Pal Voor Elkaar

Wanneer: donderdag 17 april 16.00 – 18.00 uur

Waar: Centrum Cabane, Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht

Aanmelden: Nienke Overvliet: novervliet@antoniusziekenhuis.nl (niet verplicht)

Financiën

*Hospice Duurstede draait volledig op vrijwilligers.
Dat betekent dat het hospice afhankelijk is
van financiële bijdragen van derden.
Om de hospice voor nu en in de toekomst draaiende
te houden zijn financiële bijdragen onontbeerlijk.*

*Uw giften incidenteel of periodiek zijn dan ook
van harte welkom op rekeningnummer 11.18.28.392
t.n.v. Hospice Duurstede, t.a.v. de penningmeester.*

Correspondentie:

Hospice Duurstede
t.a.v het Secretariaat
Gansfortstraat 2.02
3961 CR Wijk bij Duurstede
Telefoon: 0343 - 769120
secretariaat@hospiceduurstede.nl

Alle overige informatie en contactadressen
zijn te vinden op de website
www.hospiceduurstede.nl

